



HET KRUI SPUNT

Informatiebulletin van de NIGA
14e jaargang nr.2 , december 2022
Redactie: Ds. Hans Végh
Opmaak: Ernst H.F. Meijer



DOOR GOD TOT U GEZONDEN

Enkele kerstgedachten over Handelingen 2:22

Kerst is bij uitstek een feest van licht en gezelligheid. Hoewel het hier in Turkije niet zo koud en donker is in december als in Noordwest-Europa, hebben we als mens toch behoefte aan licht en gezelligheid. Veel mensen hebben een hekel aan duisternis en kunnen moeilijk alleen zijn. Daarom maken we het met Kerst licht en gezellig. Maar er is meer. Kerst heeft ook een diepe geestelijke inhoud. De wereld leefde in het donker. Dat was ook zo in Israël, in de dagen vóór Jezus geboorte. Het land werd bezet door de Romeinen. En nog weinigen hielden zich bezig met de komst van de Messias. Hij was dan wel beloofd in de Schriften, maar velen waren het vergeten. Maar God had de wereld niet vergeten. Hij zag naar haar om. Plotseling, onverwacht, gaat het licht schijnen in deze wereld. Engelen kondigen zijn geboorte aan: eerst aan Maria, en als het dan gebeurd is, aan de herders op de velden in Bethlehem. De Redder van de wereld is geboren, is de boodschap van de engelen. En we lezen dan dat de herders zich haasten om het Kind in de kribbe te aanbidden. Groot zal hun verwondering zijn geweest.

Jezus is later in het openbaar opgetreden. Hij verzamelde leerlingen om zich heen. Hij onderwees hen in de dingen van God. En toen Hij naar de hemel gevaren was hebben de leerlingen wat ze van Hem gehoord hebben doorgegeven. Ze verkondigden de blijde boodschap van heil en redding, van licht en uitzicht aan iedereen die het maar horen wilde. En zeker na Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, traden ze met deze blijde boodschap naar buiten. Zo ook de apostel Petrus. Na de uitstorting van de Heilige Geest houdt hij een toespraak voor de toegestroomde menigte. Hij neemt geen blad voor de mond, maar getuigt vrijelijk van zijn geloof. We lezen het in Handelingen 2. Hij verhaalt daar wat er met Jezus gebeurd is, hoe

Hij werd geboren in de kerstnacht, hoe Hij moest lijden en sterven voor de zonden van de wereld, maar ook hoe Hij weer opstond uit de dood. In vers 22 roept Petrus de Israëlieten op te luisteren naar zijn boodschap. Het is de moeite waard, want eindelijk is er weer warmte



en licht. Hij verhaalt van Jezus die geboren is in de kerstnacht. Het is niet zomaar een kindje, liggend in een kribbe, een voederbak voor dieren. Het is niet zomaar een kindje dat daar ligt in een stal in Bethlehem. Nee, dit

Kind is gezonden door God. Hij heeft een goddelijke opdracht: de wereld redden van zonde en dood, het licht terugbrengen in de wereld, God en mens verzoenen. Later werd Hij bekend als die Man uit Nazareth: Jezus uit Nazareth. En Hij werd bekend door zijn grote daden en wonderen. Denkt u maar aan zijn troostende woorden en genezingen. Hij voegde de daad bij het woord. Hij onderstreepte zijn prediking met daden. Hij liet tekenen van het komende Koninkrijk zien, een rijk van vrede en gerechtigheid. In dat rijk past geen ziekte en dood, haat en geweld, leugen en onrecht. Het is een Rijk waar we allemaal naar mogen verlangen, een hersteld paradijs. Jezus heeft tekenen opgericht van dat Rijk. Hij was hierbij een instrument van God de Vader. "Door zijn toedoen heeft God onder u tekenen verricht", zegt Petrus letterlijk. Hij zegt eigenlijk: mensen, kijk om je heen. Jezus is bij jullie geweest. Jullie hebben het gezien en gehoord. Dit zijn toch Messiaanse tekenen?! Dit kan toch alleen de Messias zijn geweest?! Geloof Hem dan ook en aanvaard Hem als jullie Heer. Petrus zegt dan ook: "Zoals u bekend is". Ja, God geeft ons zichtbare tekenen van zijn komend Rijk. Dat mag ons moed en hoop geven. Wat zijn die zichtbare tekenen? Het Kind van Bethlehem, het licht in de kerstnacht,

het gezang van de engelen. Zij mogen onze aandacht richten op Hem die ons door God is gezonden.

Ik wens u allemaal een gezegend kerstfeest toe.

Hans Végh



Vanuit de pastorie

Sinds 16 november zijn we dan in Alanya, mijn vrouw Els en ik. Het is voor het eerst dat we in Turkije zijn. We laten ons verrassen. We hebben er ooit over gedacht dit land eens te bezoeken, met name Istanboel, maar het is er nog nooit van gekomen. Tijdens mijn studie heb ik veel gelezen over de oude kerk en het Byzantijnse rijk. Dat rijk heeft me altijd gefascineerd. Tot nu toe heb ik er al enkele resten van gezien als we hier en daar ruïnes van steden bezochten. De kerk in Turkije is al heel oud en stamt uit de tijd van de apostelen. In het boek Handelingen kunnen we ervan lezen. Paulus en andere apostelen hebben hier verschillende gemeenten gesticht. Als ik nu het boek Handelingen lees, lees ik het met andere ogen. Ik kan wat daar

geschreven is als het ware met eigen ogen bekijken.

De NIGA is een jonge gemeente. Fijn, dat deze gemeente er is. Zo kunnen



Nederlanders die hier permanent of semi-permanent wonen of met vakantie zijn toch Gods Woord horen, samen met andere gemeenteleden. Natuurlijk, je kunt tegenwoordig diensten ook online volgen, maar dat is dan meer voor jezelf. Een intermenselijke ontmoeting is er dan niet. Ik vind het fijn dat er na de kerkdiensten hier een mogelijkheid is elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Jezus brengt ons samen rondom zijn Woord.

Wat zijn mijn werkzaamheden in de gemeente? Naast de prediking is er ook het bezoekwerk. We proberen zoveel mogelijk mensen te bezoeken. Een ontmoeting in kleiner verband is ook altijd fijn. We leren van elkaar wie we zijn, waar we vandaan komen en hoe we in de kerk en de wereld staan. En we mogen elkaar ondersteunen. Dat is vooral als er ziekte of problemen zijn.

Daarnaast bezoek ik ook zieken in de ziekenhuizen. Als je hier als Nederlandse vakantieganger of wonende in het ziekenhuis terecht komt heb je misschien wel behoefte aan bezoek en steun en een gesprek in je eigen landstaal. Zo mogen we vanuit de gemeente omzien naar anderen en het licht van Advent en Kerst verspreiden.

Ik heb in Nederland diverse gemeenten gehad. Mijn laatste gemeente was op Curaçao. Sinds drie en half jaar ben ik met emeritaat. Sinds mijn emeritering was ik interim predikant op verschillende plaatsen buiten Nederland. We hebben vier kinderen en vier kleinkinderen.

Meer kunt u lezen



op mijn website: www.vegh.jouwweb.nl.

Op eerste kerstdag is er om 10.30 uur een gezamenlijke dienst met de Duitse gemeente, in de Noorse zeemanskerk. Diakonin Gudrun Keller-Fahlbusch en ik hopen hierin voor te gaan. Op 1 januari hopen we in de Nederlandse gemeente met elkaar het avondmaal te vieren. Tot eind januari hopen we in uw midden te zijn.

We wensen u allemaal gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

Hans en Els Végh.

CHRISTMAS CAROLS

Op 23 november jl. zongen we gezamenlijk Christmas Carols, samen met de Duitse, Noorse en Finse gemeenten hier. Het was een inspirerende avond. We ontmoeten elkaar vanuit verschillende landen en talen rond Woord en gezang. Na afloop was er nog een gezellig samenzijn. Het was fijn om elkaar zo te ontmoeten.



Hier ziet u een foto van de voorgangers en de organist van die avond.

Van onze gemeenteleden

Hoe kwam ik bij de NIGA? Heel eenvoudig lag het voor mijn deur: De oprichter van de NIGA in Alanya woonde in hetzelfde appartementengebouw direct boven mij. Ik kreeg belangstelling voor wat hij in een moslimland tot stand bracht. Het daarboven wonende echtpaar was bereid mij mee te nemen naar de diensten. In het begin - 2006 - was dat alleen tijdens mijn "vakanties" in Alanya. Maar nu ik sinds een jaar mij hier gevestigd heb ben ik vrijwel iedere zondag bij de dienst aanwezig.

Ik beschouw het als heel bijzonder dat buitenlandse - Europese - inwoners of bezoekers van Alanya zondags naar een hun vertrouwde dienst kunnen gaan in hun eigen taal. Voor mij zit de meerwaarde in het kennismaken met andere Nederlanders - heel prettig. En vooral geniet ik van de diverse predikanten: met ieder hun verschillende inbreng en karakter leggen ze zo hun eigen accenten. Dat verrijkt mijn kijk op de Bijbelverhalen en daar geniet ik van. Ik draag dus de NIGA een warm hart toe. Het zou jammer zijn als door het teruglopende bezoekersaantal de diensten moeten stoppen maar: waar een deur dicht valt, gaat er zeker wel een andere open. Veel succes.

Sophia Presburg

VAN DE REDACTEUR

Hierbij treft u weer een nummer van Kruispunt aan. Het betreft het kerstnummer. We bereiden ons voor op het kerstfeest. Dat zult u ook merken als u dit nummer leest. Er is een kerstmeditatie van mijn hand, evenals mededelingen uit de pastorie. Van ons gemeentelid Sophia ontvingen we een bijdrage met impressies van de gemeente. Ik wens u veel leesplezier. En natuurlijk ook gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Hans Végh.

Het bestuur van de IPNZE wenst u allen gezegende kerstdagen!



Dat deze boodschap, in de gemeenten, een dankbare reden mag zijn om die speciale geboorte van het Christuskind te herdenken en te vieren. Dat het Kind, lang geleden geboren in Bethlehem, ons opnieuw mag doen beseffen dat God ons nabij kwam en komt in dit Kind: kwetsbaar en teer. Kerst het feest van redding voor mensen door de Messias, de Heer.

Tevens een heil-en zegenrijk 2023 toegewenst!

Namens het IPNZE-bestuur,

Gerry de Vries



www.niga-turkije.nl